

De straatmuzikant

Oh, ik ken een deun-tje dat zweeft door de bo-men en het zingt van vreugd en ver-driet

het is niet uit a-me-ri-ka ge-ko-men maar ge-loof me, toch is het een lied dat is 't

lied van de straat-mu-zi-kan-ten dat lang-zaam ver-dwij-nen gaat het zijn van die

naam-lo-ze klan-ten maar ik zie ze zo graag in de straat een a-ccor-de-on

een dreun-tje, een deun-tje dat hoort bij de re-gen dat hoort bij de zon in de straat een

a-ccor-de-on een du-bbel-tje danst van het der-de bal-kon als de a-ccor-de-

on-zigen gaat het hoort bij de dro-men die we a-lle-maal dro-men wa-nneer we voor-

bij-gaan op straat het hoort bij de kin-ders, de vo-gels, de vlin-ders het hoort bij het

goed en het kwaad een a-ccor-de-on zingt zon-der pre-ten-ties een lied voor de

men-sies om-hoog naar dat der-de bal-kon waar de een is ge-ëin-digd, de an-der be-gon bijeen

lied in de zon



als de noot het hoort is...