



**Het begon
11 jaar geleden
met de
Fietsfabriek...**

Free Wheely

Geen van de fietsen in deze fietsenwinkel zijn het zelfde, diversiteit staat centraal in Free Wheely. We spraken in editie 7 al met filiaalmanager Peter Krukkert over zijn passie voor fietsen en de bakfietsmania. Hoe gaat het nu met hem?

HOELANG ZIJN JULLIE AL GEVESTIGD IN HAARLEM?

"We hebben twee winkels waarvan er een al elf jaar in Haarlem zit. Onze andere winkel zit nu zo'n vier jaar in Amsterdam. Het begon allemaal met de Fietsfabriek. Eigenaar Artur begon daar een franchise. Zes á zeven jaar later namen we Free Wheely over. Dit was van origine een steppenwinkel, maar we hebben alles bij elkaar gevoegd. Dus steppen, bakfietsen en stadsfietsen zijn hier te krijgen."

WAAROM HAARLEM? "Haarlem is een goede fietsstad. Ik denk omdat het een stad met potentie en gezelligheid is. Het is net wat dorpser dan Amsterdam, maar geeft nog wel dat stadse gevoel. Qua vervoer was het ook heel praktisch. Erg veel mensen pakken hier de fiets en je hebt ten minste ook geen last van trams. Er zijn veel mogelijkheden om lekkere stukjes te fietsen. Je kan naar de duinen of het strand gaan en daar is een goede fiets erg handig bij."

EN DE 'BAKFIETSGENERATIE'?

"We merken dat de 'bakfietsgeneratie' zich in Haarlem heeft gevestigd. Dit zijn ook de

mensen die twee á drie jaar geleden vanuit Amsterdam naar Haarlem zijn gekomen. Zij waren op zoek naar meer groen, ruimte en een rustigere plek om hun kinderen op te voeden. Haarlem heeft wat meer te bieden op dat gebied. We hebben naast gewone fietsen dus ook bakfietsen. De bakfietsen zijn onze specialiteit, hier verkopen we er een hoop van. Ze hebben het gemak dat je kinderen kan vervoeren, maar ook boodschappen, yogamatjes en spullen voor op het strand. Ook is het mooi dat je hem overal kwijt kan. Onze bakfietsen zijn super gebruiksvriendelijk en iedereen kan er mee overweg. Een bakfiets is aan de duurder dan de normale fiets, maar voordeliger dan een auto. Een auto kan je niet in de stad kwijt en je blijft er geld aan uitgeven. Ook is een bakfiets gezonder en je bent lekker in de buitenlucht."

WAT MAAKT JULLIE FIETSEN ZO

UNIEK? "Geen fiets die wij hier verkopen is hetzelfde. Ze hebben of een andere kleur, meer of minder versnellingen of zelfs geen

ketting. Een fiets is meer dan alleen een vervoersmiddel, het oog wil ook wat. Daarnaast moet hij ook tegen een stootje kunnen, daarom hebben wij geen goedkope fietsen. In het straatbeeld zie je veel mensen een duurzame fiets van goede kwaliteit kopen. Veel gezinnen hadden een bakfiets en naarmate de kinderen ouder worden gaan ze investeren in goede stadsfietsen. Onze fietsen zijn roestvrij; dat moet ook, want in een stad als Haarlem staan fietsen veel buiten."

WAT ONDERSCHIEDT JULLIE?

"We hebben fietsen en bakfietsen, maar dus ook steppen. Ook verkopen wij exclusieve merken zoals Achielle uit België. Dat zijn sportieve fietsen met een retro look, die zijn gewoon uniek. Dit laat zien dat we ook op trends inspelen. Een oma-fiets zal je hier niet snel in het zwart vinden, maar wel in het smaragdgroen. Ook wat betreft klanten onderscheiden we ons. Klanten komen zelfs vanuit Texel en Den Helder. En soms sturen we zelfs fietsen naar Italië en Frankrijk."